

- 1. AFSCHEID 6. HEMELVAART 11. VERTELLEN
- 2. ENGEL 7. JERUZALEM 12. VRIENDEN
- 3. GELOOF 8. JEZUS 13. WOLK
- 4. GOD 9. STAREN 14. WONDER
- 5. HEMEL 10. VERDRIET

V	T	V	E	E	N	H	G	E	T
D	E	N	E	D	N	E	I	R	V
I	S	R	M	R	L	G	A	E	W
E	T	L	T	O	D	A	E	O	K
H	A	J	O	E	V	R	N	L	L
C	R	F	E	L	L	D	I	E	O
S	E	G	E	Z	E	L	M	E	W
F	N	M	O	R	U	E	E	V	T
A	E	A	R	D	H	S	E	N	N
H	J	E	R	U	Z	A	L	E	M

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kerkboekje

Hemelwaartsdag 2026



Hervormde gemeente Hasselt
Donderdag 14 mei
Dominee Wijnberger

Mijn naam is:.....

Fijn dat je er bent!

De kerkdienst: zet een kruisje door wat geweest is.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Psalmen en liederen:



- OPsalm OLied
- OPsalm OLied
- OPsalm OLied
- OPsalm OLied
- OPsalm OLied
- OPsalm OLied
- OPsalm OLied



Bijbellezen

We lezen uit het Bijbelboek

Hoofdstuk _____ vers _____



Vragen bij de preek



1. De discipelen nemen afscheid van de Heere Jezus. En toch zijn ze blij. Waarom is dat?

2. De discipelen aanbaden de Heere Jezus. Vul eens aan.

a. Zij aanbaden Hem als Koning, want _____

b. Zij aanbaden Hem als God, want _____

c. Zij aanbaden Hem als Overwinnaar, want _____

3. Waarom heft Jezus Zijn handen op?

4. Wat betekent het dat Hij de discipelen zegent?

5. De discipelen gingen op Hemelvaartsdag naar het huis van God om Hem te loven en te danken. Hoe doen we dit vandaag? _____

6. Hoe zegent de Heere ons vandaag?

7. Maak zelf een woordzoeker met de volgende woorden:

Jezus, hemel, zegen, blij, tempel, handen, loven, danken



Los de puzzel op
Wat staat er?